

Vad ska vi göra under våren?

26 januari

Se inte skogen för bara träd

Människan har alltid levt av skogen, men skogsbruket har skiftat över tid. Under 1800-talets senare del bröt industrialismen på allvar igenom i skogsbygderna. Via muskelkraft, flottleder och sågverk fann timret sin väg ut i Europa. Här ges bakgrunden, bilderna och berättelserna om hur det gick till och vad det betytt. De vardagsnära jämtländska exemplen lyfts fram ur de yttre ekonomiska och nationella sammanhangen.

Medverkande: Anna Stjärnström, skribent



Foto: Magnus Arvidsson

2 februari

Silversnöret, en roman om passion, svart-sjuka och död, baserad på arkivmaterial

Peter Lucas Erixon kommer att läsa ur sin bok Silversnöret och därefter prata om forskning i olika arkiv som gav honom möjligheten att så i detalj återberätta ett sjuttio år gammalt rättsfall och dessutom teckna ett porträtt av gärningskvinnan och andra.

Medverkande: Peter Lucas Erixon, författare



Foto: Black Wood Lodge

9 februari

Skrytbygget som upprörde Östersundsborna

OBS! Denna aktivitet äger rum på Rådhuset och vi håller då till i Rådhusalen.

Rådhuset, som i år fyller 100 år, uppfördes åren 1909-1912 efter ritningar av arkitekt Frans Bertil Wallberg. Byggmästare var Johan August Hellström.

Medverkande: Arkitekt Kajsa Lindström, Östersunds kommun



16 februari

"Då vi anse oss som en grupp av deras bästa arbetare"



Så uttryckte sig Östersunds kooperativa kvinnogille när de sökte medel för att gå KF:s kurser. Trots att det var kvinnorna som hade huvudansvaret för hushållens inköp var det männen som bildade föreningarna och satt i dess styrelser. Men hur skulle kvinnorna få mer inflytande- och engagemang i Kooperationen? Detta blev upptakten till de kooperativa kvinnogillan som bildades runt om i landet vid förra sekelskiftet.

Medverkande: Karin Tegenborg Falkdalen, Föreningsarkivet

23 februari

Jänsmässholmen - ett samiskt experiment

Om en statlig försöksverksamhet i Offerdalsfjällen med bl.a. nomadskola och bostäder för samer.

Medverkande: Ewa Ljungdahl, Gaaltije



Foto: Ewa Ljungdahl

1 mars

Häradshövdingen, Instrumentmakaren och Barberaren



Varför heter kvarteret Häradshövdingen och vem var han? Den som gav namn till just detta kvarter var Johan Gunno Hasselberg som var häradshövding i Jämtlands norra domsaga, åren 1849-1885.

Om du vill veta mer om staden berättar vi här med ord och bild om några av Östersunds kvarter. Om människor och verksamheter och varför kvarteren heter som de gör.

Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet

8 mars

Pilgrimslederna till Nidaros

Till helgonet S:t Olav kunde alla vända sig för att bli helbrägdagjord till kropp och själ. Stora skaror av pilgrimer sökte sig till hans grav i Nidaros. Flera svenska och norska pilgrimsleder gick till Nidarosdomen i Trondheim under medeltiden. Pilgrimsleden S:t Olof sträcker sig från Selånger i Medelpad till Trondheim.

Medverkande: Lena Magnusson, Brunflo & Kerstin Ellert, Jamtli



15 mars

Linimentdoftande karlar och här och där en och annan kvinna



Vid slutet av 1800-talet började idrottsrörelsen växa fram i Jämtlands län. Och den växte sig stark. Genom åren har hundratals och åter hundratals olika idrottsföreningar bildats i vårt län. Vi berättar här bl.a. om idrottshjältar, amatörer och proffs, framgångar och segrar, blänkande bucklor, skitiga tröjor, publikens jubel, träningsvärk och tår som domnat i kylan.

Kanske minns ni några riktiga profiler? Kanske har ni egna idrottsminnen?

Medverkande: Jim Hedlund & Eva Tegnhed, Landsarkivet/Föreningsarkivet

22 mars

Sveriges barnmorskor 300 år: "Med gott råd bistå en havande..."

För 300 år sedan fick Sverige sina första formellt utbildade barnmorskor. Med tanke på yrkets långa historia var det inte så konstigt att Jämtlands läns barnmorskeförening, bildad 1888, blev den första kvinnliga yrkesföreningen i länet. Dess främsta syfte var att höja kårens anseende genom utbildning, erfarenhetsutbyte och en sjukkasse. Ständig jour och långa avstånd bidrog dock till att man hade svårt att träffas. Idag kommer vi således att berätta både om barnmorskornas historia och vardag i länet.

Medverkande: Karin Tegenborg Falkdalen, Föreningsarkivet



29 mars 100 år, 100 konstnärer

Jämtlands läns konstförening fyller 100 år 2012! Detta firar föreningen med en sprakande konstutställning med en stor mängd verk från Jämtlis samlingar i en massupphängning!

Utställningen visas av Sten Gauffin, Jämtli



19 april RESANDEFOLKET - från tattare till traveller

Förr benämndes de tattare och skojare. Resandefolkets historia är kantad av tvångssteriliseringar, tvångsomhändertagande av barn, etnisk rensning och andra former av övergrepp. 30 000 svenskar har resandepåbrå och från deras språk har svenskan fått över 80 romaniord

Medverkande: Bo Hazell, författare



Foto:
Gunilla Hazell

26 april Lilly Johansson och Föllingegården

Under 1970- och 1980-talen var Föllingegårdens hälsohem riksäktt. Här huserade Lilly Johansson, som med en stenhård kostregim sade sig kunna lindra bland annat reumatism och eksem. Men Föllingegården föddes inte i ett vakuum. Det finns spännande kopplingar till 1800-talets kurorter, till vegetarianism och till olika idéer om vad som orsakar hälsa och sjukdom.

Medverkande: Charina Knutsson, Jämtli



Skrivarkurs

Här är en kurs för dig som kan tänka dig att dyka ner i arkivens spännande värld för att hämta inspiration. Eller kanske har du redan en egen idé! Vi välkomnar alla till vårens skrivarkurs där du får hjälp med att komma igång att skriva, om stort eller smått, långt eller kort, poesi eller prosa. Fyra tisdagar med start den 28 februari. Lärare: Görel Åsbo-Stephansson. Var & när: Landsarkivet, kl. 10.00-13.00, tisdagarna 28/2, 6/3, 13/3 och 20/3.

Förhandsanmälan senast: 20 februari. Avgift: 200 kr.
Telefon 010-476 89 00 e-post: landsarkivet.ola@riksarkivet.se



Vill du få nya upplevelser och intryck, roas för stunden eller lära för livet?

Då är **After Work** något för dig!

Landsarkivet, Föreningsarkivet, Jämtli fortsätter den lyckade verksamheten för dig som är dagledig. Vi möts varje torsdag för en timmes föredrag, visning, föreställning etc.

Där inget anges, tillhör fotografierna föreläsarna, Jämtli, Föreningsarkivet i Jämtlands län eller Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund

Landsarkivet i Östersund

Arkivvägen 1, Östersund
tfn 010-476 89 00
hemsida: www.riksarkivet.se/ostersund

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Arkivvägen 1, Östersund
tfn 063-77 64 20, hemsida: www.faj.se

Jämtli

Museiplan, Östersund
tfn 063-15 01 27, hemsida: www.jamtli.com

Med reservation för ändringar



After work

Aktiviteter för dig som är dagledig

Våren 2012

Vi träffas torsdagar kl. 13.00 i Jämtlis entré
Fritt inträde
Ingen förhandsanmälan krävs

