



FÖRENINGARSARKIVET

i Jämtlands län

Verksamhetsberättelse 2022

Föreningarsarkivet i Jämtlands län, FAJ, är föreningslivets eget arkiv med handlingar från ca 4 500 föreningar. Vårt uppdrag är att samla in, dokumentera, vårda, bevara och tillgängliggöra detta kulturarv. Vi har också till uppgift att förmedla och väcka intresse för lokalhistoria och arbeta med service och rådgivning om arkivfrågor i föreningslivet. Detta gör vi genom att arbeta med bland annat programverksamhet, information, utbildning och service.

Föreningarsarkivets arbete styrs, förutom av stadgarna, av den regionala kulturplanen inom Kultursamverkansmodellen och genom årsvisa avtal med Region Jämtland Härjedalen.

Verksamheten finansieras av avgifter samt genom bidrag från Kulturrådet, Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner inom ramen för Kultursamverkansmodellen.



Medlemmar

Föreningsarkivet har vid 2022 års slut 450 medlemmar. Medlemmarna i Föreningsarkivet representerar flera olika områden inom civilsamhället. Allt från nytto- och kooperativa föreningar som vägsamfälligheter och kreatursbolag via hjälporganisationer som Röda korset och Rädda barnen till mer fritidsrelaterade föreningar som schackklubbar, idrotts- och körföreningar.

Några föreningar lägger ner sin verksamhet eller slås samman med en annan förening. Andra föreningar kommer till. Under året har Föreningsarkivet fått 7 nya medlemmar. Dessa är:

Folkets Bio, Östersund (Bio Regina)
Early Morning Club (EMC)
Bräcke Sportklubb
Östersunds Rödakorskrets
Östersunds Schacksällskap
Schack 88
Centerpartiet, Krokoms kommunkrets

Föreningsarkivets medlemmar består nu av

340 (344) lokala föreningar
89 (88) distriktsorganisationer ¹
10 regionala organisationer
6 nationella organisationer
4 privata stödmedlemmar
1 organisation stödmedlem

¹ Distriktsmedlem är den medlem som i sin tur har föreningar som medlemmar. Läns- eller distriktsövergripande föreningar med enskilda individer som medlemmar kategoriseras som lokala föreningar.



Styrelsens sammansättning

Föreningensarkivets styrelse består av ordförande, sex valda ledamöter samt två ledamöter utsedda av Region Jämtland Härjedalen samt suppleanter till dessa. Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Bengt Bergqvist	Socialdemokraterna i Jämtlands län	ordförande
Lennart Wadensjö	Vänsterpartiet	vice ordförande
Ulrica Löfstedt	Östersunds konståkningsförening	kassör
Jerker Bexelius	Gaaltije	
Eva Sundin	Meja	
Svenbjörn Kilander	Offerdals hembygdsförening	
Jörgen Mårtensson	Teaterföreningen Arnljotspelen	
Maria Nerpin	Region Jämtland Härjedalen	
Bo Oskarsson	Region Jämtland Härjedalen	

Suppleanter

Bo-Örjan Försth	ABF
Jean-Pierre Levy	Alliance Française d'Östersund
Irène Westberg	SPF seniorerna J/H distrikt
Jenny Persson	Region Jämtland Härjedalen
Tahar Khalfallah	Region Jämtland Härjedalen

Revisorer

Nils Lindberg
Göran Schylander

Revisorssuppleanter

Örjan Hall
Maud Tornving

Valberedning inför årsmötet 2022

Mikael Häggmark	Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare
Mikael Andersson	Jämtlands Gille
Elias Säterberg	Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund



Personal

Arkivet har tre personer med tillsvidareanställning.

Arkivchef Eva Tegnhed; 100 %

Arkivarie Mia Nilsson; 100 %

Arkivpedagog Mia Fahlgren; 100 %.

Inom ramen för de extra medel Region Jämtland Härjedalen beviljat föreningen utifrån de särskilda omständigheter som rådde under pandemin, har också Anna Blom arbetat för föreningen på 80 % med att ordna och förteckna arkiv.

Fram till juni arbetade Josefin Daddono som arkivassistent på Föreningsarkivet.

Monica Starckenberg har under året fortsatt sitt excellenta arbete som volontär för föreningen, och varit en utomordentlig hjälp i ordnings- och förteckningsarbetet.

Utöver detta har även Tinna Nilsson hjälpt oss med kortare punktinsatser i ordnings- och förteckningsarbetet.

Föreningsmöten

Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls högtidligt på Gamla Teatern den 28 april, då man också passade på att fira ett försenat 40-årsjubileum. 50 personer deltog, varav 37 ombud.

Kvällen inleddes med föreläsningar av Arkivarie Mia Nilsson och arkivchef Eva Tegnhed. Arkivpedagog Mia Fahlgren presenterade årsmötesklubban som i år kom från Vita bandet. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds alla deltagare på födelsedagstårta.

Möten med styrelse och arbetsutskott

Styrelsen har under året haft 5 möten. Styrelsens arbetsutskott har utöver detta haft 3 fysiska möten. Arbetsutskottet, som under 2022 bestått av ordförande, vice ordförande och arkivchef, har utöver detta löpnade handlagt ett flertal ärenden via mejl.

Kultursamverkansmodellen

Regional arkivverksamhet är ett av sju utpekade kulturområden inom Kultursamverkansmodellen. Genom ett årligt avtal regleras det uppdrag Föreningsarkivet i Jämtlands län har, och för detta betalar Regionen och länets kommuner ut bidrag.

Mellan Regionen och kommunerna har det sin tur funnits ett avtal kring hur kommunernas del i Kultursamverkansmodellen ska hanteras. Detta avtal sas upp 2022. Under året har därför en diskussion pågått om hur finansiering och utbetalning till bland annat Föreningsarkivets verksamhet



ska hanteras. Arkivchefen har föredraget föreningens verksamhet för Kultur Z, Kommunförbundet, Regionens nya kulturchef och Regionens nya regionala utvecklingsdirektör.

Under året har också arbetet med en ny kulturplan påbörjats. Utifrån den förändrade färdriktning Riksarkivet tagit, och landsarkivens därmed förändrade roll, har Föreningsarkivet också skickat in ett inspel till Regionen där vi öppnar för att ta ytterligare ett större och tydligare ansvar för hela den enskilda sektorns arkiv inom länet.

Utmärkning av kulturegendom

2022 började en ny föreskrift gälla för utmärkning av kulturegendom i enlighet med 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Regeringen har beslutat att länsstyrelserna under fredstid ska förbereda denna utmärkning, och Föreningsarkivet är en av de parter som ingår i arbetsgruppen kring ärendet.

Ordnings- och förteckningsarbete

Under året har Föreningsarkivet gjort en del satsningar för att återknyta kontakten med våra medlemsföreningar och föreningslivet generellt efter det uppehåll som uppstått i samband med pandemin. Under våren annonserades t ex regelbundet i lokalpressen, där det uppmuntrades till att leverera. Den 7 maj anordnades en Föreningsdag på Arkivet i Östersund med syfte att visa upp arkivet för i första hand föreningsaktiva. Under dagen erbjöds bland annat föredrag i att "Ordna och arkivera", rundvandring i arkivmagasinen, hjälp att titta i föreningens förteckning och fika.

Under 2022 tog Föreningsarkivet emot sammanlagt 166 leveranser. Arkivleveranserna fortsätter att innehålla en blandning av verksamma och avsomnade föreningar. Föreningslivet i länet har varit både brett och livaktigt sett till arkivens innehåll med allt från baptistförsamlingar och sågverksföreningar till körer och intressanta personarkiv. Ett av de större arkiv som kom in var Jämtland-Härjedalens Friidrottsförbund med drygt 100 volymer. Leveransen innehöll handlingar från över 50 års verksamhet. Ett annat intressant var Folkets Bio, Östersund med handlingar från starten på 1980-talet fram till idag.

Under året har överföringen av hembygdsföreningarnas samlingar, från Riksarkivet i Östersund till Föreningsarkivet, påbörjats. Detta är en önskan från föreningarna själva, att deras egna föreningsarkiv tillsammans med deras respektive kulturhistoriska samling ska finnas på samma institution. Detta arbete fortgår även under 2023.

Under 2022 har sammanlagt 144 arkiv ordnats upp av personalen på Föreningsarkivet. Av dessa skapades 74 helt nya arkiv medan 70 befintliga arkiv fick kompletterande handlingar.

Två av dessa har kunnat ordnas upp tack vare särskild satsning där hela personalen la allt annat åt sidan och hjälptes åt med arbetet. En vecka på våren där Jämtlands läns jaktvårdsförenings arkiv ordnades, och arkivet växte från 248 volymer till 342. Samt en vecka på hösten där ett väldigt stort arkiv med leveranser från flera år, Folkbildning Mittnorrland, ordnades. Det arkivet växte från 27 volymer till 167, innehållande bland annat nära 800 fotografier.



Projektet Samiska band

Genom de projektmedel Föreningensarkivet fått från Riksantikvarieämbetet har vi under året kunnat sätta i gång arbetet med att migrera de inspelningar som samnen John Paul Persson gjort och som kommit in genom hans personarkiv. Under hösten har ett arbete påbörjats med transkribering och översättning av inspelningarna. Sammanlagt omfattar materialet ca 15 timmar inspelningar, och huvuddelen av dem är på samiska. Projektet startades upp under hösten och kommer att sträcka sig in över 2023.

Besök, utlån och programverksamhet

Under 2022 har vi åter kunnat öppna upp både läsesalar och den pedagogiska verksamheten i stort, men med viss fördröjning. I mars startade programverksamheten i våra egna lokaler upp, och i mitten av maj började skolklasser komma till oss igen. Sakta kom vår publik och våra användare tillbaka, och framåt oktober började deltagarsiffrorna börja likna det normala igen.

Under året har vi tillsammans med Riksarkivet haft 1 819 besök i Läsesalen vilket är en uppgång sedan pandemi-åren, men fortfarande bara 2/3 av siffran för 2019. Vid sina besök har 445 arkivolymer tillhandahållits.

Barn och unga

Året inleddes i pandemins tecken som tidigare nämnts, och under de första månaderna kunde vi inte ta emot klasser fysiskt, dels på grund av allmänna restriktioner dels på grund av att skolorna inte prioriterade besök till arkivet under de omständigheter som rådde. Efter påsklovet lättade situationen dock upp och vi kunde börja ta emot skolklasser och grupper igen.

Det första programmet som erbjöds var läslistprogrammet "Uppdraget", om beredskapstiden. Antalet deltagande var till en början lågt, men succesivt har både vi och våra samarbetsorganisationer Jamtli och Biblioteket hittat tillbaka till tidigare rutiner, och skolorna har hittat tillbaka till något som liknar situationen före pandemin.

Under våren mötte pedagogerna förutom eleverna inom läslistprogrammen också en hel del elever från gymnasiet. Dessa erbjöds ett alldeles nytt program, kring temat "Det rena landet". Bland annat har elever från Humanistiska programmet och Vård- och omsorgsprogrammet på JGY (Jämtlands Gymnasium) kommit till oss som en del av sin återkommande temavecka om hälsa och välmående.





Även en gymnasiegrupp från Strömsund har besökt oss kring samma tema och här har vi knutit kontakter som planeras bli återkommande.

Andra exempel på pedagogiska aktiviteter vi erbjudit under året är kulturvandringar vid Mjälle och stadsvandringar för olika elevgrupper från framför allt låg- och mellanstadiet. Högstadiegrupper från särskolan i Lugnvik har också deltagit i en stadsvandring.

Ungdomar i åldern 10 - 12 år har även i år erbjudits sommarlovsaktiviteter på Arkivet. Elva barn spenderade tre dagar med våra pedagoger. Aktiviteter som genomfördes var allt från skattjakt och mysterier i arkiven till pyssel, bläck-kok och brödbak. Det hela avslutades med diplomutdelning i Sjögrensalen och såväl ungdomar som föräldrar sade sig vara väldigt nöjda med aktiviteten. Så nöjda att de ville komma tillbaka nästa sommarlov igen.



Lärarträffar

För att återknyta kontakten med skolan efter pandemi-åren har Arkivets pedagoger under året gjort särskilda insatser för lärare. I juni besökes Strömsund för en utbildningsdag kring estetiska lärprocesser. I samarbete med Östersunds kommun arrangerades ett större informationstillfälle i augusti där vi tillsammans med flera andra kulturaktörer presenterade Arkivets utbud för grundskolan. Under augusti hölls även en "Lärarkick" för gymnasielärare på Arkivet. Den största gruppen av deltagare var historielärare från Jämtlands gymnasium, men även svensklärare från Dille naturbruksgymnasium och lärare från Östersunds Gymnasieskola tog del av informationen. Innan året tog slut arrangerades också ett digitalt informationstillfälle om det nya skolprogrammet "Tillsammans gör vi skillnad", där Arkivet tillsammans med Filmpool J/H och Östersunds kommun berättade om innehållet och upplägget för en programpunkt i kommunens "Kulturhjul" för åk 6.

Informationsträffarna har haft god effekt, och pedagogerna har fått nya kontakter och flera bokningar. Vi har också fått god respons från lärare som uttryckt hur nöjda de är med vår verksamhet.



Metodutveckling

Vad gäller utvecklande av nya skolprogram ska särskilt planerande och framtagande av Kulturhulets "Tillsammans gör vi skillnad" nämnas. Skolprogrammet kommer att erbjudas samtliga åk 6 i Östersunds kommun under 2023, och är ett samarbete med Filmpool J/H. I fokus står tiden kring sekelskiftet och de stora samhällsförändringar som då skedde. Målet är att eleverna ska få ta del av den jämtländska historien och de röster som höjdes för ökade rättigheter och mot orättvisor. Därefter ska de själva få göra sina röster hörda kring frågor som är viktiga för dem idag.

Skolprogrammet om Ida Larsson 12 år och hennes dagbok har bearbetats och utvecklats under året. Den nya versionen har testats av för åk 5. Utvärderingen av det nya programmet visar att det är bra för elevernas möjlighet till repetition, reflektion och att fysiskt förstå vad man kan finna i arkiv och varför det är viktigt.

Genom ett samarbete med elever från samhällsprogrammet på JGY som läser en kurs i "Praktisk samhällskunskap" har vi också fått hjälp med att testa och utvärdera material som ligger ute digitalt på arkivochlarande.se, med särskilt fokus på "Det rena landet". Rapporten beräknas vara färdig först under våren 2023.

Digital tillgänglighet

Parallellt med att återta mark och erbjuda fysiska besök för skola, barn och unga, har arbetet med att utveckla vår digitala verksamhet för skolan fortgått. Eftersom vi utgår ifrån att förväntningarna på digital tillgänglighet kommer att finnas kvar även när pandemin inte längre hindrar skolor från att besöka Arkivet, är teknik- och metodutvecklingen kring digital pedagogik också viktig att arbeta med.

Vår arkivpedagogiska webbsida Arkivochlarande.se har börjat användas mer kommunikativt och informativt på olika sätt. Material som kan användas kring de olika skolprogrammen, information, nyhetsbrev, anmälningsslänkar med mera, läggs ut där för att göra material och skolprogram än mer tydliga och tillgängliga för användarna. Vidare har vi kontinuerligt arbetat med att utveckla webbsidan med nya teman. Sidan är allt eftersom tänkt att bli mer självständig, där material och skolupplägg ska finnas för elever och lärare att arbeta med på egen hand om man så önskar. Med det förtydligande av vikten av att arbeta med källor och arkivmaterial som finns i skolans läroplan, Lgr 22, tror vi att de digitala uppläggen kan bidra till en flexibilitet som kan hjälpa skolan utifrån deras behov och förutsättningar.

Kultur och hälsa

Inom ramen för arbetet med kultur och hälsa har Föreningsarkivet arbetat för att skapa mötesplatser och möjlighet till stimulans genom arkivets verksamhet.

I arbetet med avskriftsgrupper har vi återigen kunnat återuppta träffarna. Under året har vi hunnit träffas 5 gånger. Vi kan fortsatt notera att många även detta år har fortsatt med sina avskrifter, många hemifrån men flera vill komma regelbundet och sitta i läsesalen. Andra har valt att gå vidare i sin utveckling och har tagit på sig att motläsa andras avskrifter så de stämmer gentemot originalet. Förutom att korrekturläsa på detta sätt hjälper dessa personer också till med speciellt svårlästa ord eller meningar.



Föreläsningsserien After Work har glädjande nog kunnat hållas som vanligt hela året, även med publik. Föreningensarkivet har haft bidragit med en föreläsning detta år, genom Mia Nilsson som berättade om folkomröstningar genom tiderna.

Eftersom målet med föreläsningarna egentligen inte är att nå ut med ”bara föreläsningarna”, utan att skapa möten i samband med föreläsningarna, har vi tidigare endast distribuerat länken till värdarna för mötesplatserna. Sedan 2021 har dock alla föreläsningar gått att nå via en öppen länk, fri för alla att ta del av hemifrån.

Under året har 4 980 personer deltagit i föreläsningarna:

- 1 259 personer deltog på plats
- 2 578 personer digitalt
- 1 143 personer genom mötesplatsernas arrangemang.

Programverksamhet

När årets programverksamhet startade upp var den helt digital, men i mars månad kunde vi börja släppa in publiken på plats igen. Under året har vi erbjudit 20 programpunkter i samarbete med Riksarkivet i Östersund. Även Fornskriftssällskapet i Jämtlands län och Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare har bidragit med programpunkter. Publiken liksom vi var lite ovan till en början, men allt eftersom året gick hittade allt fler och fler till oss. Totalt deltog 243 personer på plats.

Vi har även tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan erbjudit programpunkter digitalt, för att även de som bor långt från Östersund ska kunna delta. Om de inte haft möjlighet att koppla upp sig hemmavid, har Vuxenskolan erbjudit möjlighet att komma till någon av deras mötesplatser som finns i varje kommun. Totalt genomfördes tre programpunkter med totalt 30 deltagare.

Delaktighet och medskapande

Arkiv är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv och det är viktigt att folk i allmänhet blir engagerade i arkivbildning, bevarande av och tillgänglighet till vårt skriftliga kulturarv.

Projekt: Leading and Learning – Connecting Nordic Museums and Archives in Volunteer Leadership

Föreningensarkivet är part i ett projekt rörande volontärer som koordinerats av NCK, Nordiskt Centrum för Kulturarvs pedagogik. Projektet, som finansieras av Nordplus, startade under hösten 2021 och pågår fram till 2023. I projektet pågår en kartläggning och definiering av volontärbete inom arkivsektorn i Sverige och övriga Norden. Under 2022 arrangerades ett projektmöte i Helsingfors där arkivchef och arkivarie deltog. I samband med resan erbjöds möjlighet att besöka flera olika arkiv och museum och ta del av deras arbete med volontärskap.

Projekt: Digitalt som medel, inte mål

Föreningensarkivet har också sökt och blivit beviljade medel till projektet Digitalt som medel, inte mål. Inom detta projekt har vi möjlighet att vidareutveckla våra färdigheter kring digital pedagogik och

undersöka vilka effekter vårt digitala arbete egentligen har. Under året har vi bland annat arbetat med att sända kurser och föreläsningar till Vuxenskolans olika mötesplatser i länet, och på så vis kunnat erbjuda aktiviteter för personer runt om i hela länet. Projektet pågår till hösten 2023.

Övriga aktiviteter och evenemang

Föreningsarkivet 42,5 år

Föreningsarkivet fyllde ju 40 år 2020, men hann inte riktigt uppmärksamma jubileet innan pandemin slog till. Under 2022 tog vi revansch! Medlemmarna bjöds in till årsmöte som firades med pompa och ståt på Gamla Teatern med ett utökat program i form av olika föreläsningar samt en tårtbuffé. Nuvarande och alla tidigare funktionärer, i form av styrelser och personal, bjöds sedan in till festligheter på Rådhuset den 24 september.



Tack alla ni som gör Föreningsarkivet till det vi är!

Arkivens dag



Arkivens dag firades denna gång en fredag eftermiddag och kväll. Temat var Myter och mysterier, och knöt väl an till museets "Jamtlinatt" som arrangerades samma kväll.

På arkivet kunde man ta del av mystiska berättelser, gå skattjakt, fika, få hjälp med sin forskning med mera.

Samling kring lägerelden

Den 14 oktober arrangerade Föreningsarkivet tillsammans med Länsstyrelsen, NCK och Jamtli en kulturarvskonferens. Konferensen syftade till att inspirera till nya tankar och idéer kring hur kulturarv är och kan vara en resurs i den regionala utvecklingen. Dels hölls föreläsningar, dels fanns det mingelområden där aktiva inom branschen kunde träffa varandra.

Ca 90 personer deltog i konferensen, och en uppföljning av arrangemanget planeras redan nu för 2023.



Föreningsarkivets plats på mingeltorget.

Fler aktiviteter, nationellt och internationellt

Under året har Föreningsarkivet deltagit i ett par olika arrangemang som både genomförts digitalt och på plats.



Arkiv i Väst

Föreningensarkiven i Västra Götaland har en ambition att komma igång med sin arkivpedagogik, och har under året haft en satsning där man bland annat bjöd in Föreningensarkivet i Jämtlands län att berätta om vårt arbete med arkivpedagogik, metodutveckling, kontakter med skola etc.

Arkivpedagogiskt Forum

Den träff som planerades till en fysisk träff i Östersund i februari fick tyvärr ställas in på grund av att pandemin på nytt fick fart och smittspridningen var så stor. Höstträffen blev däremot av, och arrangerades fysiskt i Stockholm i samarbete med Stockholms Stadsarkiv. Under träffen berättade Föreningensarkivets Mia Fahlgren om de nya läroplanerna, och pedagoger från Stockholm och Skellefteå berättade om nya pedagogiska upplägg och metoder.

Föreningen Sveriges länsarkivarier

I varje län i Sverige finns en motsvarighet till Föreningensarkivet i Jämtlands län. Vi ser olika ut, har olika styrning och det finns skillnader i historia och organisation. Men vi har också mycket gemensamt! Många frågor är desamma för alla regionala enskilda arkiv runt om i Sverige och samarbetet genom föreningen är därför viktigt. Årsmötet hölls i år i Örebro, och lyckligtvis kunde det genomföras som en fysisk träff.

NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim) ger varje år en masterutbildning i "Kulturminnesvårn". En veckas utbildning förläggs till Östersund, och Föreningensarkivet tillsammans med Riksarkivet Östersund bidrar i samband med detta med en halvdagsutbildning i hur man kan arbeta pedagogiskt med och utifrån arkiv. På grund av restriktionerna var hela utbildningen digital och 15 studenter deltog. Utbildningstillfället innehåller både teori, workshop och stadsvandring.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har en referensgrupp som arbetar med att stimulera kulturarvsinstitutioners arbete med skolpedagogik. I denna referensgrupp ingår Föreningensarkivets arkivpedagog Mia

Svenska Arkivförbundet

Föreningensarkivet i Jämtlands län har under Förbundets första år ansvarat för den administrativa kansliefunktionen för förbundet, och ersätts ekonomiskt för detta. Arkivchefen innehar för närvarande också en styrelsepost i förbundet, och är utsedd till sekreterare. Under året har Svenska Arkivförbundet bland annat arbetat med att stimulerat enskilda arkiv i Sverige att göra olika typer av dokumentationer utifrån det speciella läge världen befinner sig i. Projektet heter #Corona2020. Inom ramen för projektet håller en handbok i dokumentation på att tas fram.

Arkivförbundet arrangerade också en digital höstkongress, där exempelvis Christer Nylander (L) från Kulturrådet berättar om synen på arkiven inom kulturpolitiken och Anders Wesslén från Arkiv Gävleborg berättade om erfarenheterna efter sommarens översvämningar.



Sveriges Hembygdsförbund

Föreningsarkivet har under flera år samarbetat med Sveriges Hembygdsförbund, och bland annat hjälpt till att ta fram filmserien "Ta hand om arkiven". Under året har Hembygdsförbundet gjort en ny satsning, denna gång kring arkivpedagogik. I fokus står "Kulturarvet som besöksmål". Utifrån detta har Föreningsarkivet presenterat en digital föreläsningsserie där arkivpedagog Mia Fahlgren höll tre föreläsningar under våren och arkivarie Mia Nilsson ytterligare två under hösten. Fokus för föreläsningarna var denna gång att använda sina arkivhandlingar på olika sätt och genom dem hitta nya besökare och medlemmar till hembygdsrörelsen.

Samarbeten

Riksarkivet i Östersund

Riksarkivet i Östersund är inte bara vår hyresvärd utan också en nära och viktig samarbetspartner för Föreningsarkivet. Institutionerna samverkar kring lokaler och hjälps åt att bemanna den gemensamma informationen och ta emot besökare.

NCK

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande om och genom kulturarv. Föreningsarkivet var en av initiativtagarna till bildandet av detta centrum 2005. Föreningsarkivet är idag en av 12 aktieägare, med Jamtli som majoritetsägare. Sedan oktober 2020 är Föreningsarkivets arkivchef suppleant i styrelsen.

Med kulturarv som utgångspunkt samarbetar NCK med kulturarvsinstitutioner, universitet och regioner runt om i Norden, Baltikum och Europa. Man arbetar med forskning, metodutveckling, policyutveckling och fortbildning. Som delägare uppdateras Föreningsarkivet kontinuerligt om nyheter och utveckling inom det kulturarvspedagogiska fältet

Släktforskarföreningen

Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare är en del av samarbetet inom Arkivet i Östersund. Föreningen har under normala omständigheter sina medlemsmöten i Arkivhuset, och dess medlemmar ställer inte minst upp som volontärer i vår läsesal på tisdagseftermiddagar. Det gör att besökare till Arkivet kan få extra hjälp, framför allt inom släktforskning. Föreningen är också huvudansvarig för arrangemanget Släktforskningens dag som hålls i januari.

Fornskriftsällskapet

Fornskriftsällskapet arbetar med att göra orienterande avskrifter av källor ur Jämtlands och Härjedalens historia. Sällskapet har för närvarande ca 60 medlemmar. Medlemmarna väljer själva vad de vill skriva av. Praktiskt leds träffarna av arkivarie Mia Nilsson.



Regionalt Chefsnätverk

I december initierades en träff med Regionens olika kulturchefer. Detta nätverk har nu haft sin uppstart och kommer att träffas regelbundet under det kommande året för att diskutera verksamhetsgemensamma frågor och utbyta erfarenheter och tips till varandra.

Avslutning

Föreningsarkivet vill rikta ett varmt och uppriktigt tack till alla samarbetspartners vi haft under året. Ett stort tack riktas särskilt till verksamheterna på Arkivvägen 1.

Slutligen vill styrelsen framföra sitt varma tack till alla medlemsorganisationer och till Föreningsarkivets kunniga och engagerade personal, såväl till fast som tillfälligt anställda och volontärer för deras fina arbetsinsatser under året.

Bengt Bergqvist
ordförande

Lennart Wadensjö
vice ordförande

Ulrika Öljev

Jerker Bexelius

Eva Sundin

Jörgen Mårtensson

Svenbjörn Kilander

Bo Oscarsson

Maria Nerpin

Eva Tegnhed
Arkivchef